



To på tur.....

Carl og Dorte Foght

Vores weekender er tæt besatte af alverden gøremål - især fra maj til midt i juli. Men ofte handler det om, at der er oplevelser vi ikke vil undvære. Som regel deltager vi begge to i de samme aktiviteter - men indimellem skilles vore veje....

Lørdag den 25. maj havde den lokale Svømmeklub 50 års jubilæum. Et sted jeg som ung tilbragte de fleste af mine vågne timer, når jeg ikke gik i skole. Det var også her vores egne børn lærte at svømme - og som jeg, har de tilbragt mange dejlige timer her. Så da klubben manglede frivillige hjælpere til afvikling af jubilæet, sprang jeg til.

Carl har ikke samme interesse i dette - så han valgte at tage til

Landbrugsmessen på Gl. Estrup.

I år var der tilmeldt 11 katalognumre - og de ni mødte til bedømmelse. Det er vist ved at være mange år siden der har været så mange Angus'ere udstillet her. Der var dyr fra fire forskellige besætninger:

Åhøj Angus, Stenagergaard Angus, Johan Knudsen og Troels L. Andersen.

Vejret var godt - og dyrene præsenterede sig på bedste vis.

Carl tog en del billeder, som kan ses her:

<http://www.danskanthus.dk/galleri/dyrskuer-2019.aspx>

Søndag den 26. maj tog vi så begge to til Fyn. Som det eneste sted i Danmark, har fynboerne været vedholdende omkring fremvisning af dyre og natur - på en fælles "FYNSK KØDKVÆGETS DAG".

Der var ingen Angus besætninger - og så alligevel....

Vores første besøg var hos "Hereford by Brems" .

Familien har to store børn. De har et nedlagt landbrug - og lejer en del af jorden.

De startede i 2011 med de 2 første Hereford kvier. Det er nu blevet til 5

Hereford køer og 5 kalve. Derudover var der fire uregistrerede Angus'ere + tre Angus kalve. Ud over kvægavl - er der også 16 dådyr og nogle bistader.

Vi blev budt velkommen og startede med en kop kaffe i haven. Her startede også snakken om diverse udfordringer ifbm kvægavl, insemineringer, bjærgning af





grovfoder til vinterfoder mv.

Herefter gik vi en tur i marken og kiggede på dyrene. De fleste gik på et dejligt areal med en lille sø, hvorfra vandforsyningen var sikret.





Hjemme i haven var der opstillet en lille fold. Her gik der en tyr og en kvie. De bliver begge udstillet på Det Fynske Dyrskue - og kvien får desuden muligheden for at komme med til Landsskuet i Herning.

Efter at have afleveret nogle Angus Kontakt'er - kørte vi videre til endnu en Hereford besætning.....

Vi kørte til V. Hæsing for at besøge **B I Hereford**.

Besætningen er på 5 - 6 køer + en tyr. Dyrene går på græs hele sommeren og har i vinterhalvåret mulighed for at være ude eller inde efter eget behov. Også herfra udstilles der dyr både i Odense og Herning.

De fem køer gik hjemme på ejendommen - og de kælder fra august måned. I denne besætning såvel som flere andre steder, drillede det varme sommervejr sidste år - således at flere af hundyrene får længere kælvingsinterval end sædvanlig.



Selvom det er en Hereford besætning - "lugter" det også lidt af Angus. Det er her Michael Ingerslev er opvokset - så forældrene har sikkert også lyttet til lidt snak om vores race.

Inden vi gjorde et lille indkøb i gårdbutikken - fik vi en kop kaffe og en snak - ikke mindst om det forestående 50 års jubilæum i Herefordforeningen.



Udover besøgene, nød vi naturen på Fyn - her står syren- og hvidtjørne hegn i fuldt flor.

Og hvad gør man så, når sulten skal stilles - inden turen atter går mod Jylland?

Jo - så finder vi, endnu en gang, Fjeldsted Skovkro. Som sædvanligt, et godt sted for et par sultne folk.

Tak for en dejlig dag - til de to familier - og vi ses nok snart igen - i Roskilde og Herning.

